

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỐ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH



Du Xuân Học Đạo *Nhâm Dần 2022*

Tùng Thiên - Từ Bạch Hạc



TÀI LIỆU SƯ TÂM 2022
hai•không•hai•hai

Ebook được làm theo tài liệu phổ biến ở Website **DAOCAODAI.INFO**. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có do sự trình bày, xin vui lòng gửi điện thư vào địa chỉ: *tamnguyen351@live.com*

Thành thật tri ơn **SOẠN GIẢ TÙNG THIÊN - TỬ BẠCH HẠC** và **BAN PHỤ TRÁCH PHỔ BIẾN KINH SÁCH WEBSITE DAOCAODAI.INFO** đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngỏ hầu **GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO** được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 05/03/2022

Tâm Nguyên

Website: tusachCAODAI.wordpress.com

Du Xuân
HỌC ĐẠO

TỪNG THIÊN - TỬ BẠCH HẠC



MỤC LỤC

DU XUÂN HỌC ĐẠO NHÂM-DẪN	5
PHỤ CHƯƠNG	13

DU XUÂN HỌC ĐẠO NHÂM-DẦN 2022

▪ TÙNG THIÊN-TỬ BẠCH HẠC

TẾT NHÂM DẦN LÀ MỘT CÁI TẾT THẬT ĐẶC BIỆT TRONG TÂM TRÍ NGƯỜI VIỆT. COVID 19 XUẤT HIỆN trong năm 2021 như một cơn lốc xoáy kéo dài, càn quét từ Nam ra Bắc. Dù ai ở đâu ở đấy, chẳng kinh doanh, chẳng thông thương nhưng tử thần vẫn kéo lưỡi hái khắp nơi. Số nạn nhân ra đi trong tức tưởi không gập mặt người thân lên tới vài chục ngàn ở Việt nam; còn ở các nước khác lên tới gần sáu triệu!

* Tính đến 4/2/2022, trên thế giới có 396.004.978 ca nhiễm và số bệnh nhân chết là 5.758.000 (worldometers.info)

Mọi người hồi hộp nghĩ rằng sẽ không còn Tết nữa. Tuy nhiên, thuốc chủng ngừa đã xuất hiện kịp lúc và thần ôn dịch cho Covid 19 lui binh. Nhân loại như chết đi và sống lại. Những người mắc Covid 19 sau khi khỏi bệnh sẽ bị di chứng nhức mỏi, mắt mờ, suy tim, nhức đầu, mất ngủ, khó tập trung,... và vẫn có khả năng nhiễm biến thể mới. Nhưng, người ta được buôn bán, kinh doanh, đi học, đi làm, đi chơi là vui rồi. Được đi chùa, đi nhà thờ là thêm một niềm vui nữa.

Mừng xuân Nhâm Dần, mừng được tự do không còn bị ngăn sông cấm chợ bởi dịch Covid 19. Trong văn hóa Á Đông, Hổ là linh vật trong 12 con giáp, tượng trưng cho sức mạnh và quyền uy. Trong hệ thống thiên can - địa chi của Á Đông cổ đại, Nhâm là Can thứ 9, Dần là Chi

thứ 3. Theo qui tắc âm dương, cả Nhâm và Dần đều là dương nên Con cạp Nhâm DẦN thật dũng mãnh. Tháng DẦN là tháng giêng, mở đầu mùa xuân với đất trời đầy sinh khí. Điều này thấy rõ ở vùng Thánh địa Tây Ninh. Sáng mừng một trong vùng nội ô Tòa Thánh, hàng ngàn tà áo trắng tung bay để dâng lên lời cảm tạ đến Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng liêng đã ban bố hồng ân cho các tín đồ được tai qua nạn khỏi. Bởi không có các Ngài chở che, chúng con biết sống làm sao ngoài sự sợ hãi và tuyệt vọng! Mừng 9 tháng giêng là ngày vía Đức Chí Tôn, tín đồ đến cầu nguyện và dự lễ còn đông hơn nữa. Long mã và Rồng nhang dường như múa sinh động hơn tuy có mưa giông trước đó.

Từ năm Canh Tý (2020) đến nay, thế giới như tận thế khi hết cháy rừng đến sóng thần, núi lửa tuôn trào từ dưới biển và trên đất liền; chiến tranh chực hồ bùng nổ giữa nước Nga với các nước châu Âu; giữa Israel với Palestine, Iran và Trung quốc với Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam; chưa kể đến Bắc Triều Tiên cứ bắn tên lửa siêu thanh hăm dọa.

– Ngày 13-10- Đinh Mùi (dl 14-11-1967), **Đức Lý** đã tiên tri:

“Cơ Đạo ngày nay sắp đến ngày quyết liệt, cả thầy nam nữ phải để tâm cho lắm!”

Cầu nguyện Thầy và các Đấng ban ơn cho mới giữ vững đức tin trong kỳ đại khảo này.

Chư Đạo hữu phải giữ trai giới cho được từ 10 ngày trở lên, y theo Tân Luật thì mới sống sót.

Trận đại họa này không riêng cho Thánh Địa Đại Nam Việt Quốc mà chung cho cả địa cầu. Thảm, Thảm, Thảm! Hạ ngươn là ngươn mạt kiếp, ngươn điều tàn, phải hiểu

lý Đạo ẩn tàng trong hai chữ: HẠ NGUỒN. Hạ là dưới thấp, sau cùng, chữ Hạ gồm ý nghĩa: tệ, suy, tàn, hoại, là diệt đó. Hạ Nguồn là nguồn tiêu diệt.

Vậy chư Đạo hữu cố tâm tìm hiểu những lời dạy dỗ tiên tri của Thầy và Lão cùng các Đấng đã giảng dạy từ ngày khai Đạo đến giờ. Những lời tiên tri đó ngày giờ tới sẽ ứng hiện từ từ, nạn tiêu diệt đã tới... Họa!... Thảm!*

*

Lý Đại Tiên đã nhắc chữ THẨM tới bốn lần! Chúng ta nghiệm thấy từ sau lời tiên tri đó, xương máu bắt đầu tuôn đổ nhiều hơn. Từ MẬU THÂN 1968 cho đến NHÂM DẦN 2022, cả thế giới còn trong vòng mê mết với bã vinh hoa phù phiếm. Đức Ngài dạy tiếp:

“Tu thành hay không là nhờ tâm Đạo. Chơn Tâm, Chơn Tánh do Thầy ban cho không lo trau luyện, lại ham lợi chác quyền, mển phẩm tước đến đổi làm nhẹ thể Thánh danh Thầy. Nạn cân đai áo mào! Đời cũng như Đạo đang là trường mộng ảo gạt người xa lẫn cội phước. Thầy hằng thương con dại nên mới mở Đạo Kỳ Ba này mà cứu vớt chúng sanh. Hại Thay! Thảm thay! Đám sanh linh vẫn ngơ ngơ ngạnh ngạnh, dám đem tên tuổi Đạo Thầy mà đổi chác lợi quyền. Họa!... Họa!...Thảm!... Thảm!...

Ôi! Lão vì lòng từ bi giảng dạy khuyên răn đủ lẽ, mà chúng sanh vẫn còn mê muội, theo Đạo chẳng tâm lý Đạo, lại chuộng hư danh, nên Đạo Thầy mới ra nông nổi. Ngày giờ nhật thúc, buổi Hạ Nguồn cận kề cái chết, tâm thần mê mết thì làm sao khai khiếu Linh Quang được mà mong sống sót.

Ôi! Đời Đạo phải chịu nạn tai! Khổ! Khổ!

Nhơn sanh nào hay biết, cả một đám lỗ nhố lao nhao,

ham vui thích lạ, nào đâu hay họa sâu đeo đẳng bên lưng, bước Đạo đã ngập ngừng, cánh hồng toan trở bước.

Đại khảo! Đại khảo!

Mười năm sau đó, Đức Phạm Hộ Pháp phải giảng dạy, cảnh báo thêm lần nữa tại Giáo Tông Đường, đêm 29-7-Đinh Tỵ (dl 12-09-1977)

HỘ PHÁP

“Chư Thiên Phong Chức Sắc và Đạo hữu lương phái, mời bình thân cả thầy. Đại tịnh, Bản Đạo ban phép lành.

Cơ Đạo đang hồi biến chuyển, chư Thiên phong nam nữ Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện và các tư kỳ phận; phải gìn giữ nghiêm ngặt, diệt tà ý, nuôi dưỡng Thánh tâm, hiệp đồng chư môn đệ của Đại Từ Phụ mà bảo thủ Chơn Truyền của Đại Từ Phụ nghe. Bản Đạo không vị nể, nên thì để, hư thì bỏ...”

Ba chữ “*hư thì bỏ*” có nghĩa là hàng triệu linh hồn kém đức tin, chạy theo danh lợi quyền không giữ lời Minh thệ sẽ phải vào Phong đô hay bị tru diệt không còn cơ hội tiến hóa nữa! Không biết lời nhắc nhở mạnh mẽ của Ngài có được bao nhiêu tín đồ và Chức sắc ghi khắc? Qua những lời dạy trên, chúng ta hiểu rằng ngày nào còn bình an được vào Đền Thờ đánh lễ Đức Chí tôn, Đức Phật mẫu là ngày đó chúng ta mừng đi. Chúng ta còn phải chịu các bước sàng lọc tiếp theo kinh hoàng hơn, cho đến khi nào nhân loại biết thương nhau như con một cha, không giết hại, cướp bóc lẫn nhau, lấy tình thương và sự công chánh mà đối đãi cùng nhau.

Thưa Cha, thưa Mẹ.

Con cái số ngoan hiếu thảo thì ít; hầu hết đều ngỗ nghịch tham lam, hung ác chỉ biết có tiền! Cha Mẹ đã cho các Đấng xuống thế lập hết tôn giáo này đến tôn giáo nọ dạy dỗ phải làm lành, lánh dữ nhưng họ không đếm xỉa tới.

*“Chữ Tu là sửa, sao không sửa
Chỉ nói ngoài môi chẳng chịu hành”*

“Thương phải cho roi, cho vọt” cốt mong con cái nên Hiền, nên Thánh. Những thiên tai, dịch bệnh đã xảy ra chỉ là những dấu hiệu ban đầu đại họa của nhân loại. Rồi đây nhân loại sẽ đi đến ngày tận diệt như thế nào? Người ta nói nhiều đến trái đất đổi trục và thế chiến thứ ba!

*“10 phần chết 7 còn 3
Chết 2 còn 1 mới ra thái bình!”*

Nếu hai câu sấm trên đúng thì nền hòa bình lâu dài, thật sự mà mọi người mong đợi chỉ đến với 1 tỷ dân!!! Còn hơn 6 tỷ kia đi đâu về đâu? Đó có phải là cuộc sửa đời lập Tân Thế Giới (Ere Nouvelle) của Đại Từ Phụ đã tuyên ngôn từ buổi khai Đạo không? Quả địa cầu này bề thành nhiều mảnh hay sẽ đổi trục? không ai biết! Chỉ biết chắc một điều nghiệp lực của nhân loại còn quá nặng nề. Nếu không thành tâm sám hối sửa đổi thì con cháu chúng ta sẽ sống trong thời kỳ đồ đá mà thôi.

Bài thơ dưới đây vì có người gửi cho không ghi tên nên không biết tác giả là ai. Xin cảm tạ trước.

*“Cơ tạo hóa tuần hoàn chuyển biến
Lý âm dương diễn tiến khắp nơi
Vật, người chung luật đầy vơi
Mất còn, sống chết, luân hồi hóa sanh
Để lập lại công trình kiến trúc*

Hạ Ngươn này đến lúc an bày
Phật, Trời, Tiên, Thánh ra tài.
Ngày phán xét chẳng thừa chẳng thiếu...
Bày sắc tướng hữu hình mê hoặc
Dụng âm thanh hưởng lạc niềm tin
Vô thần thừa thế phát sinh,
CHÁNH TÀ đối chọi điều linh muôn loài.
Bên nào cũng đủ bài đủ lý,
Rồi chống kinh chém giết lẫn nhau.
Gây nên thảm cảnh máu đào,
Đẩy đưa nhân loại đến ngày diệt vong.
Đó cũng bởi tới vòng chuyển biến.
Hết cực âm mới tới sanh dương.
Cho nên bạo lực nhiều nhưong,
Dùng quyền sát phạt làm phương trị đời...

“Hiện nay vì Thế Gian rất hung bạo nên thời kỳ tận diệt đã hầu kề. Nhân loại tàn sát lẫn nhau, bởi không biết dùng khoa học vào việc phải, nên nó mới biến thành chia rẽ và chiến tranh”

■ TNHT 1-10-1926

Điểm qua tình hình thế giới từ khi Khai Đạo đến nay (từ thời kỳ tiềm ẩn 1920 – Khai Đạo chính thức 1926 và đến nay 2022), chúng ta thấy những gì đã và đang xảy ra đều đúng như những lời tiên tri trong Tân Ước và trong giáo lý Cao Đài: “*Tinh thần đạo đức đã biến mất, sự thù hận tràn ngập khắp toàn cầu*”.

- Chiến tranh và bạo động xảy ra trên khắp thế giới vì kỳ thị chủng tộc, vì kỳ thị tôn giáo, vì tranh chấp quyền lợi về tài nguyên và lãnh thổ.
- Phong hóa suy đồi, luân thường đảo ngược.

- Nhiều bệnh chướng không thể tiêu diệt triệt để như bệnh AIDS, COVID 19; heo bò lở mồm long móng, cúm gà... phải thiêu hủy một đợt mấy trăm triệu con!
- Thiên tai như hạn hán, cháy rừng, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào khắp nơi, nhân loại đói khổ lầm than...

Đền Thánh là biểu tượng đức tin của gần sáu triệu tín đồ trong và ngoài nước. Tôn giáo Cao Đài sắp kỷ niệm 100 năm khai ĐẠO. Tuy là địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới nhưng bất cứ khách nào đến đây đều cảm nhận được một điều gì đó rất riêng biệt, đặc sắc: không gian thoáng và yên tĩnh; kiến trúc kết hợp đông tây, không vé vào cửa, cơm chay miễn phí vào ngày lễ vía lớn. Mọi việc đều trên tinh thần thiện nguyện. Tinh thần Cao Đài là vậy đó. Sự phát triển tâm linh của nhơn sanh quan trọng hơn tiền bạc. Tôn giáo lập ra để phụng sự nhơn sanh; dạy dỗ nhơn sanh cho nên Hiền, nên Thánh.

Nếu nhơn sanh đói khổ, bệnh nặng không tiền mua thuốc còn phải tìm cách trợ giúp. Đức Chí Tôn giao cho Hội Thánh cả hai gánh Đạo, Đời... Phải tự trồng trọt lúa gạo, khoai sắn, cây trái là vậy đó.

Xuân Nhâm Dần, chúng con xin dâng lời cầu nguyện với Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu:

*“Hỡi sự sống ẩn tàng trong mọi nguyên tử!
 Con đường của người đệ tử là đâu?
 Kinh Kệ đầy đầu chưa thoát tục!
 Lay lay, lẽ lẽ chỉ biết xin cầu.
 Thượng Đế nào ở đâu xa?
 Ngự ngay trong Tâm ta.
 Ngộ thời thoát khỏi vui buồn*

Mê thời vương víu chơi với lụy trần.
Mê thời oán trách than van,
Ngộ thời theo ánh sáng Trời mà đi.
Giàu nghèo sống chết có ra chi...
Sống vui Đạo làm lành, lánh ác.
Chết an nhiên sẽ gặp Mẹ, Cha.
Tùng Thiên lý, truyền giáo lý.
Thất ức niên Đại Đạo kỳ ba.
Mừng thay dân cõi ta bà.
Di Lạc giáng thế một ngày không xa.
1926 – 2027?

Giữ đức tin,
Ráng vượt qua.

**TÙNG THIÊN
TỬ BẠCH HẠC**

PHỤ CHƯƠNG

LỜI TIÊN TRI ĐỨC HỘ PHÁP VỀ DỊCH BỆNH^[1]
 ASPĐ

TÔI Ở TRÍ HUỆ CUNG BỊ THÁO GỖ BỎ CÁC NHÀ TỊNH, MỌI NGƯỜI ĐỀU LUYẾN TIẾC, VÌ SAU NÀY MUỐN TỊNH không có chỗ. Đức Hộ Pháp tới an ủi và động viên rằng:

“Thôi! Sau này mà tịnh luyện gì nữa, chết tới nơi ở đó mà lo tịnh luyện, đời càng ngày nó càng hung dữ càng ác độc nên buộc con người phải gánh chịu mang một công nghiệp mà khổ chung. Qua nói rồi sau này đứa nào còn sống sót lại thì thấy, không biết cái bệnh gì mà nó quái gở lắm, đang thình không vậy cái thở không được ngã ra chết, bất kể là ở chỗ nào, thở không được là ngã xuống đất chết, ngủ ngon một đêm sáng ngày chết, không có dấu hiệu gì cho biết trước.”

Một người đứng lên bạch rằng:

– Thưa Thầy! Vậy rồi mình làm sao?

Đức Hộ Pháp trả lời: *“Thì mình cùng chết với họ chứ sao.”*

Mấy người cùng hỏi: *“Vậy mình tu cũng bị nữa hả Thầy?”*

Đức Hộ Pháp cười... Ông nói:

“Bộ tu rồi bệnh dịch nó sợ tui con hả? Đã nói bệnh dịch là nó không tha thứ cho ai hết, trừ khi những đứa nào

[1] Trích từ **Tập San Nói Bức-Số 01** - Phần Phụ Chương được thêm vào, vốn không có trong nguyên bản **Du Xuân Học Đạo Nhâm Dần 2022**—TN.

biết khôn trốn vô đám hàng bông với đám Đậu Nành thì đỡ chút, có thể khỏi bệnh, thân như có lỗ bệnh cũng nhẹ hơn người ta, chỉ đặc biệt là đũa nào tới giờ ngày Chí Tôn rước thì phải chịu, còn đũa nào muốn sống để tu hành lập công bồi đức thì cứ làm như Qua nói, cứ lui vô đám Đậu Nành với đám Hàng Bông.”

Tất cả hình như hiểu ý của Đức Hộ Pháp nên cùng nhau nói: “Tụi con ăn chay trường mà Thầy.”

Đức Hộ Pháp trả lời:

“Bây ăn chay trường được mấy đũa? Bây giờ thấy vậy đó, chứ sau này giới lắm là ăn chay 10 ngày, mà không biết có đủ không nữa là khác, làm gì có ăn chay trường hết như Đức Chí Tôn mơ ước, tu hành như vậy mà không chết sao được, Qua nói đây nghe, chứ kể cả hàng Chức Sắc cũng coi chừng, bị khảo rồi là khó mà ăn chay trường, thấy nó vậy đó, chứ không phải dễ đâu, cứ ăn chay trường cho Quaặng mà sống sót tu với đời Thánh Đức là đủ rồi, đừng có mộng mơ tịnh luyện gì cho mắc công, lo tịnh mà không lo độ chúng sanh, chết ai nấy chịu, tu như vậy cũng bằng không. Nhớ đó đạ!”

Lời nói của Đức Hộ Pháp từ khi ông còn khỏe mạnh ở lúc sanh tiền cho tới ngày Ông Qui Thiên, đến hôm nay là trên 60 năm, tới ngày nay mới thấy được ứng nghiệm. Đúng là bệnh kỳ lạ thật. Mà Đạo cũng kỳ lạ thật, cả phần đông cứ nói ăn cho đủ 10 ngày chay đặng chết được thọ truyền bửu pháp chứ không thích ăn chay trường, cái này rất nghe nói nhiều, và cũng rất nhiều người nói vậy, ăn chay 10 ngày là được. Như vậy làm sao trốn vô đám Đậu Nành với đám Hàng Bông?

THI

Ráng tu cho kịp Hội Long Hoa,
 Đạo Đức không chuyên khổ lắm mà,
Chạy lạt đặng ngừa hơi khí độc,
 Mê man bất tỉnh trận kỳ ba,
Người hiền cứu sống theo phò Chúa.
 Kẻ dữ bạo tàn xác quạ tha.
 Thân Dậu đến đây rồi sẽ biết.
 Đinh ninh vẹn giữ mấy lời Ta.

ĐỨC HỘ PHÁP

☞ ASPĐ (SƯU TÂM TÀI LIỆU)

“
 Đời càng ngày càng trở nên hung bạo, nhưn loại giết lẫn
 nhau, cả hoàn cầu giặc giã, bịnh chương biến sanh, thiên
 tai rập đến. Ấy là các điều Thầy đã nói tiên tri rằng: Ngày
 tận thế đã đến!...”

☞ ĐỨC CHÍ-TÔN (ĐẠO SỬ II, 27/12/1926)

Du Xuân
HỌC ĐẠO

TỪNG THIÊN - TỪ BẠCH HẠC